

Arkiv 16

mars-april 2010

bakslag, vårvinter, personligt ansvar. Bland annat.



Dagens tankar", "Dagsländor", "Nästan-bloggen" - rubrikerna har varierat genom år och hemsidor. Är nu inne på min tredje sida, "om smått och stort". "Man" har bett mig att låta texter och Dagsländor följa med till nya sidan. Så vill jag också ha det själv. Bara enstaka inlägg lämnades kvar.

Enklaste sättet var att konvertera till komprimerat pdf-format. Trots många nackdelar. - Interna länkar fungerar inte och miniatyrbilder blir inte klickbara. Ett separat fotoalbum blir nog aktuellt.

Ordningsföljden är blogggen, dvs de äldsta inläggen sist. Synd att inte alla gästbokscommentarer kan följa med.

30 april

Ett mycket litet livstecken

I går, dagen före Valborg, var förresten första riktigt sköna vårvällen. Det hade regnat lite grann tidigare. Det var 12 grader varmt ute, kändes ljummet, luktade skön frisk vår och det var ännu inte mörkt, inte riktigt mörkt.

Vi ville inte gå in! Det är sådana stunder man ska samla på, ögonblick när allt känns perfekt.

I kväll har vi sett en jättestor valborgsmässaöld, även om vi kom dit först när den brunnit någon timme. Bild hos Kasper.

Förhoppningsvis blir jag snart lite flitigare att skriva även här på Dagsländor. Men som sagt, Kaspers kasperia finns ju.

22 april

Synvilla - nej, dessvärre inte



Ser inte så kul ut. Det är det inte heller! Kallt är det också. Kanske dags att återigen stänga av ett rum?
Här eldas för fullt i kaminen, tur att jag hämtade hem även de där sista loggsen jag inte trodde att jag skulle behöva.
Dom lär gå åt.



Man får glädja sig åt sina blommor i stället. Den här lilla skönheten är en pelargonblomma.

I övrigt har jag "fascinerats" över en hel del saker som hörts på radion idag. Ett av de märkligaste inslagen rörde Victorias och Daniels bröllop (varför i herrans namn ska radio och TV haussa upp det så till den milda grad, att man hunnit bli dödstrött på det månader i förväg). Här handlade det om huruvida kungen - enligt Viktorias önskan - skall föra henne till altaren och en väntande Daniel. Hur nu någon ens kommit på idén att fråga dem!!!

NEEJ!!! utropar en präst! Hon ska inte "överlämnas", det en fråga om jämställdhet, dom ska vandra tillsammans uppför kyrkgången för att visa att det är bådars vilja, att ingen dominerar över den andra. DETTA är nämligen innebörden i den kyrkliga vigselritualen. "Jag utgår från att de ändrar sig och följer tradition och ritual och vandrar tillsammans upp mot altaret, strålade av kärlek", avslutar prästmänniskan (vet inte om det hör hit att det var en kvinnlig präst, men det var det).

Det är alltså stackars Victorias PLIKT att följa ritualen. *Snälla prästerskap - skärp er!* Eller är gemensam vandring upp mot altaret ett påbud från ovan. En del företeelser är löjligare än andra!

Något annat märkligt är alla turer runt askmolnet. För det första är det egendomligt att askmängd som var farlig i går inte är det idag.

För det andra är det märkligt hur pass få slutsatser som tycks dras om vårt sårbara samhälle. Förresten är det kanske ännu mer märkligt att det är så himla synd om alla "strandsatta" flygresenärer. Trots att de får både mat och husrum medan de väntar. De stackars islänningarna däremot, de som VERKLIGEN drabbas, dem får vi knappast veta något om alls. Hur mår de som bor nära? Och deras djur. Under asktäcket? Deras grödor? Djurens beten? Fisken i havet?

Tror att jag ska umgås ett tag med Kasper nu. Mitt lilla vita yrväder som sover så sött i sin biabädd. Men ett enda ord från mig får honom att vakna - och till mig kommer en glatt och förväntansfullt svansviftande liten hund. Och så gosar vi!!!!

18 april

Stereo-radio-antiklimax

Skivorna var nästan dubbelt så många som jag trodde. Kassetbanden likaså. Kollade på nätet - ingen vill köpa skivor sådana som mina. De är inga rariteter. Så bort med dom.

Kopplade ur hela stereoanläggningen för vidare förpassning till återvinningsanläggning. Satte i kontakten igen för en sista koll - och då hade LJUDET ÅTERKOMMIT!!!! Även i radiodelen!!

Snacka om antiklimax...

Håhåjaja - så nu har jag min gamla anläggning kvar! Plus den nya kompakta manicken för närmare tusenlappen. ÅR jag smart eller... Nya grunkan förpassas till kontoret.

Men trots det ska en massa trista och aldrig mer spelade kassetband väck, och likaså de gamla LP-skivorna. Skivspelaren får följa med.

Och jag ska minsann återigen börja låta P1 avbrytas av musik då och då. Av min egen. Jisses, så mycket härligt jag har på CD! Delvis bortglömt. Här ska spelas både Mozart, Dvorak, Enya, Webber och gamla godingar som Harry Belafonte och Pete Seeger... Med flera. T.ex. Nana Mouscouri, härlig panflöjt och James Galway som till och med tolkar Vivaldi alldeles underbart på flöjt. Plus en hel del så kallade "klassiska pärlor". Inventeringen visade att jag äger minst tre gånger så många CD som jag trodde. Hittade till och med rätta inspelningen av Carmina Burana!

Tack vare gamla anläggningens sleep-funktion kan jag ju tillåta mig att somna till någon av Mozarts vackra pianokonsorter i kväll. Eller varför inte till flöjt och harpa...

Livet är skönt. Trots askmolnet över oss.

Och på tomten har några modiga vitsippor vågat sig upp! Bredvid blåsipporna.



PS. 22 maj 2011

Skivspelaren är kvar! Skivorna också. Men en massa kassetband är faktiskt väck.

16 april

En trotjänare går i graven, eller "i valet och kvalet"...

Min gamla stereoanläggning lägger av! Dvs radiodelen vägrar förmedla ljud. Men CD-spelaren, kassettdäcken och skivspelaren fungerar. Skivspelaren står på högtalaren, som synes ganska belamrad...



Inhandlade denna lilla kompakta manick för ett par dagar sedan. Faktum är att ljudet är väl så bra. Och radiomottagningen bättre! Går t.o.m. att spela kassetband på den. Men framförallt är jag en P1-lyssnare. Fast nå vidare stereoeffekt blir det ju inte. Men det gör inte så mycket i en talkanal. Å andra sidan var det bekvämt med fjärrkontroll... Fast om det inte kommer nåt ljud...



Den gamla anläggningen tar en väldig plats, och så är det ju de två stora högtalarna... Och ett 60-tal LP-skivor. Skulle kunna få en hel del mer bokhylleutrymme, och det behövs.



Jag har inte lyssnat på vare sig kassetter (har massor, men nu är det bara CD som fungerar även i bilen) eller LP-skivorna på många år!!! Hur nostalgisk ska man egentligen vara?

Om jag sparar förstärkardelen och skivspelaren måste jag spara de stora högtalarna också. Kommer jag någonsin mer att spela mina gamla skivor? Det mesta finns ju numera på nätet. Eller på inköpta CD.

Förmodligen blir det en tur till Tvetå återvinningsstation med rubbet! Både skivor och anläggning! Eller inte.

Hur fäst vid prylar ska man egentligen vara? För att det ska kännas riktigt hälsosamt.

Undrar förresten hur länge det dröjer innan man får samma känsla inför alla sina CD-skivor som nu inför kassetter och LP-skivor.

Jag har ännu en nästan jämngammal trotjänare, min TV. Har bestämt mig för att INTE köpa någon ny så länge min 25-åring fungerar! Men nu börjar även den lägga av, skärmfärgerna blir lite hipp som happ. Så endera dan så... Mycket Tvetå blir det! Kanske...

12 april

aaajjjj...

Notera rubrikens **små** bokstäver! I förra inlägget var dom **STORA!**

Inte är jag bra i ryggen, men mycket bättre. Har klarat helgens begivenheter och även dagens.

I går kollade jag - inga blåsippor på tomten!

Idag fanns de där! Flera stycken!! Utslagna i vårsolens glans! Trots att vintern känts nästan oändligt lång blommar årets första sippe bara 10 dagar senare än fjolårets. Då togs motsvarande bild 2 april. Den här togs idag, alltså den 12 april.



Nu är nästan all snö borta. Snart bara takrasdrivan utanför köksfönstret kvar. Somnardäcken är inpackade i bilen för transport till gummiverkstaden i morgon.

Skulle här bes om hjälp att lyfta in dem? Tänkte, att jag provar väl själv först. Fick en utstkällning av förbipasserande granne - men för sent! Jag hade redan hunnit lyfta in alla fyra... Så där fick han... "Kan själv", minsann...

Gick direkt in och vilade. Somnade och vaknade med en rygg som inte var ondare nu än tidigare idag!

Dessutom har snön och isen över sladden till julens ljusslinga tinat fram, så det står allt klarare att våren verkligen ÄR här! 😊

Fick förresten en fantastisk pelargon i söndags, inhandlad på stora trädgårdsmässan i Älvsjö utanför Stockolm. Blommorna ändrar under resans gång färg från närmast cerise till mörkt, mörkt sammetsrött.

"Stora vägen" - den ser bitvis ut så här. Tur att jag hade stövlar, annars hade jag inte kunnat kliva ur bilen och fotografera. (Det är inte samma översvämning och vedtrave som finns ett par inlägg neråt.)



I övrigt - världen går vidare, trots olyckor och mänsklig ondska. ÄR det t.ex. inte ren ondska som får tonårspojkar att plåga ihjäl ett par kaniner? Och njuta av det? Om inte, så vad är det då

som gripit tag om dem? Jag tittade på Rapport i kväll, men som vanligt klarade jag inte av att se hela plågoinslaget. Men tillräckligt. Och ljudet var på.

Är det någon skillnad på att plåga människor och att plåga djur? I så fall vilken?

Jag har inget svar, åtminstone inte här och nu. Tror för övrigt att var och en måste finna sitt eget.

Men trots allt elände som finns - jag gläder mig över våren, över att naturen vaknar och över att än en gång (förhoppningsvis) få uppleva en vår och sommar. Jag tror det är meningen, att man ska glädjas.

7 april

AAAJJ - efter dialog med ryggen

Jag slogs med snön på altanen långfredags förmiddag. Ville att vi skulle kunna fika ute om det blev sol någon dag.

Jag vann. Den massiva över meterhöga rasdrivan skyfflades sakta men säkert över räcket. "Sluta!" sa ryggen. "Åhnej, nu ska den bort!" sa jag. "Skyll dig själv!" sa ryggen.

Och det gör jag. Skyller mig själv, alltså. Tur att jag inte var lika envis i vintras. Då hade jag förstånd att lyssna på den där ryggen som visst alltid ska veta bäst...

Ett riktigt vackert äkta och illskärande ryggsnitt är vad jag fick. Bilåkande på tjällossningsbuckliga vägar har inte gjort saken bättre. Att sitta är värst. Förutom då att röra sig... Att förflytta sig med myrsteg och böjd rygg är vad jag klarat under påsken. Så är det fortfarande.

Men vi fick vår fikastund på altanen i solen, syrran och jag. Innan världen åter blev vit.

Datorn får fortsätta sin vila. Måste se till att jag kan möta upp hos "tantgänget" i morgon. Måste dessutom vara chaufför. Men det löser sig. Jag SKA klara det...

Altanen är snöfri. Och det är ännu inte midsommar. Det gäller att fokusera på det positiva...

2 april

Tranor och lite annat

Jag har sett tranor! Lilla kamerans zoom lyckades fånga dem! Jag hade kollat flera fält där de brukar dyka upp, men gett upp. Tänkte att jag får väl åtminstone fota några gäss, dom är ju fina dom också. Men så skärpte jag blicken - de där fåglarna längst bort på fältet - vad de faktiskt inte tranor? JO, det var de!



Och här ett par gäss.



Hade en pratstund med några Highland Cattle också, men de bilderna finns senare i kväll hos Kasper. De bor ganska nära tranornas fält.

Snösmältningen ställer till det. "Min" väg var översvämmad på två ställen. Det största flödet och djupaste kunde jag inte fota, där fanns ingen möjlighet att parkera bilen. Här var läget än så länge inte lika allvarligt, man kan fortfarande se vägen.



Ännu ett vårtecken - de icke-fastboende kommer för att se om sina hus. Så även "grannen mitt över vägen". Väldigt trevligt att se och prata med dem igen.

På sjöarna ligger isarna kvar.

Jag gav mig dumdrigt in på en mindre skogsväg med rejäla snövallar på sidorna, för att besöka ett naturreservat. Snart ren lervälling och djupa traktorspår. Förbannade min dumhet, men vågade inte försöka vända vid första möjligheten, djup snömodd och lera. Insåg till slut att nu MÅSTE jag vända om, traktorspår blev allt djupare, och det blev allt svårare att parera för att inte helt enkelt bli hängande på underredet. Jag var väldigt nära vid ett tillfälle.

Hur dum får man vara??? Intressant dock att se Kaspers förmåga att tolka sin matte - plötsligt började han gny och gnälla. Nu var bilfärden inte rolig längre.

Att vända på en väg som bara är ett par-tre decimeter bredare än bilen, det går ju, men gissa

om jag var lycklig över servostyrningen. Vändningen tog en stund. Men just där var vägen ganska slät.

Och sen såg vi ju tranorna.

Här hemma ser min stackars lilla rhododendron nu ut så här. Snön har smält ännu lite mer. Till och med jag börjar våga tro att den kommer att överleva även sin andra vinter! Om än med ett nödrop. Stackars liten!



1 april

Forskare forskar...

Hörde på radion att forskare tycker sig kunna fastställa att genen för rödhårighet stammar från neanderthalaren.

Se där – vem behöver ägna sig åt egen släktforskning... hos mig finns den där rödhåriggenen, så nu vet jag. Till mig kom den via min far.

Å andra sidan – sägs det inte att vi ALLA stammar från neanderthalaren? Innan vi blev homo sapiens? Ärligt talat – vilken skillnad gör det egentligen? Eller att förmodligen även neanderthalaren stammade någonstans ifrån?

Det FINNS forskning som åtminstone jag inte förstår nyttan av. Tänk, så mycket pengar som i stället kunde användas för att lösa dagens problem. Men försök säga det till en forskare!

I samma radioprogram konstateras att man funnit att urmänniskorna levde tillsammans i grupper. Att de förmodligen hjälpte och tog hand om varandra.

Jaha... som om något annat varit möjligt, eftersom VI ju finns. Här och nu. Men just DET är kanske inte vetenskapligt bevisat...

31 mars

Jag blir vindkraftägare!

Telge Energi har köpt ett [vindkraftverk](#), och jag tänker köpa en andel i det! Andelar börjar säljas i maj, bygget startar i sommar - och el ska börja produceras nästa vinter. Jag fick just ett mejl.

En händelse som ser ut som en tanke - det ska byggas i Rättviks kommun, i den befintliga vindkraftparken på Hedbodberget!

Det var ju där jag blev så fascinerad av [de vackra vindsnurrorna](#) förra året vid midsommartid! Och snart kommer jag att äga en "egen" snurra, just där, på berget med den vidunderliga utsikten.... 😊 [Klicka](#) på länken, så blir min fascination tydlig. (Bilder i "Arkiv 10".)

Att jag inte får mindre elräkningar trots min ekonomiska insats (som jag egentligen inte har råd med) hör egentligen inte hit.

Jag "tror" ju på vind och våg och vatten! Och på sol! Mycket mer än på olja och kärnkraft. Och det är ju det där om att hellre vara en del av lösningen än en del av problemet...

30 mars

Det BLEV vår i år också!

Vill bara meddela att jag sett snödroppar idag! Inte hos mig, men vid en annan södervägg! Snötäcket krymper (även om jag sjönk till knäna idag när jag skulle inspektera min lilla rhododendronknopp), de bara fläckarna blir allt större, och hos Mollie kunde vi ströva i skogen!! (Underbart med en liten lycklig Kasper.)

Mötte den här gynnaren...



... och den här.



Och vilade en stund på den här "stolen"!



Har blivit bjuden på en god lunch, och suttit ännu en stund med näsan mot solen.

Med andra ord - jag har återfått tron på våren! Och på en snöfri tomt långt, långt före midsommar! På att bättre tider stundar. - Måtte jag kunna ta vara på dem!

29 mars

Så går en dag...

Så går en dag än från vår tid och kommer icke mer, som det heter i en psalm. Så sant, ingen dag kommer åter. Frågan är hur just den här alldeles unika dagen togs tillvara.

Helt trivalt så har det viktigaste jag gjort varit att hämta hem ytterligare ett parti värmeloggs. Allt inburet utom 8 paket som ligger kvar i bilen. Tills i morgon.

Känns "förmöget", och nu klarar jag garanterat resten av eldningssäsongen. Hör att veden tagit slut på många håll i vinter, här och där eldas av nödtvång med halvrå ved. Inte bra varken för värmevärde eller miljö.

Men nu vet jag, till nästa vinter. Lämnade förresten bara fem paket kvar, och nu får Granngården inte hem mer den här säsongen. Inte bara ved utan även loggs har tagit slut denna extrema vinter.

Att taket läcker lite i "gröna rummet", alldeles nära glasväggen, det tar jag med ro. Att inte rensa den V-formade skarven mellan ett par huskroppar, det hämmar sig. Borde ha gjort det i höstas. Min älskade björk ställer till det. Takets smältvatten (och störtregn!) pressas in under takplåten. Ska åtgärdas så fort altanens isberg smälter och jag kan få dit en stege. Sålådor är bra att samla takdropp i. 😊

På framsidan visar de sig, spåren efter avverkningen i mellandagarna. Spån, småkvistar, stora rishögen, all ved som en granne så småningom tar hand om. Återanvänder ett par bilder från evenemanget.



Vad man än kan säga om min tomt i vår - vacker blir den inte! Är den inte.
Den kommer att kräva sin kvinna!



Åh vad jag längtar att det ska bli dags att ta itu med den! Och åh, så ljust och fint det blir så småningom.

Och åh, så trevligt det blir i påsk med mysig påskgäst.

Och åh, så gott det är med riktigt god köttfärsröra (röra, inte sås), med lättkokt spetskål i stället för spagetti!

28 mars

Sommartid och ordstrider

Sommartid – väldigt efterlängtd för en morgontrött och kvällspigg person! Och säkert om inte efterlängtd så åtminstone accepterad av en följsam liten hund.

Har aldrig riktigt förstått det där med att "vi förlorar en timme" på våren. Visst kan det tyckas logiskt men tiden har ju inte förändrats, bara klockan. Antalet timmar är absolut detsamma...

Min subjektiva upplevelse är snarare att jag FÅR en timme – varenda eftermiddag och kväll! Och varenda dag kan jag ju tänka t.ex. att "klockan är ju Egentligen bara två"... Ända tills det återigen är sen höst.

Joodå, man KAN se det så här också. Helt klart, eftersom jag faktiskt just gjort det!

Egentligen kan nog precis allt ses från mer än ett håll.

Till exempel kollade jag lite på Jägarförbundets hemsida.

"Vargkramare" har hotat jägare. Med döden till och med. Det minns vi. Jägare hotar "gräva ner" de tjänstemän som spårar varg, inte för att skjuta, utan för att lära mer och bevara. Otäcka hot från båda håll.

På olika bloggar frodas tillmälen och förkastande omdömen. Nu har "debatten" gått vidare via lo till björn.

VAD är det vi ser, när vi läser? DET tycker jag är värt att fundera över. Både över VAD som sägs och HUR det sägs, till och med VARFÖR det sägs. Och inte minst *bemöts och kommenteras*.

Jag vet var jag står själv, och det har jag deklarerat åtskilliga gånger. Men jag har ingen önskan att ge mig på varken den ena eller andra "sidan". Sånt bara låser och förstärker motsättningar, förhindrar meningsfulla samtal, nyanseringar och en åtminstone delvis förståelse. Och en rimlig samtalston.

Nog om detta!

När jag tittar ut över min tomt är det bara att konstatera att de rosor och den rhododendron jag planterade förra och förrförra året förmodligen har avlidit under de snövallar som av nödvång kastats upp över dem. Nu sticker en stackars ynka rhododendronkvist upp en decimeter ur snövallen... 27 mars.



21 mars förra året såg det ut så här.



Men visst sjunker snön ihop. Även om vallarna fortfarande är meterhöga. Minst.

Värkänslor infinner sig så sakteliga, känns härligt att så smått börja värfeja! I en plastficka hittade jag en död fluga - den måste ha jobbat rejält för att ta sig dit. Tappat ett par-tre ben hade den också gjort...



Tvättmaskinen går varm. Hela huset tas i anspråk igen, stängt rum öppnas. Våren är allt på väg, även om den för tillfället stannar upp lite grann.

Trots ett inte alltför muntert inlägg så mår jag faktiskt bra. Om än jag känner mig lite eftertänksam till sinnes.

17 mars

Snö, loggs och sommardrömmar

Trist att bara skriva om snö och sånt, men det hjälps inte - jag är fascinerad över hur det ser ut hos mej! Jag har bott här i 28 år, och aldrig sett något liknande. I dag pulsade jag åtminstone nästan runt huset, och kunde konstatera att det nog lär dröja rätt länge innan jag kan ta mig en fika på altanen. I södersolen. Även om det verkligen har smält undan en del.



Vargavintern kräver ju att mer värmeloggs hämtas hem. Att bära ner dom i vedboden är absolut förspild kvinnokraft, så de som inte rymts på förstubron travas direkt in i hallen. Inte vackert, som [vedhyllan](#) var, men rasande praktiskt!



Det går kanske att ana loggspaketen även på förstubron. Omgärdade av bubbelplast, extra skyddade för regn och snö. När tomten någon gång i framtiden blir tillgänglig igen så körs allt icke-uppeldat ner till vedboden.



Jag drömmer om en och annan blomsterurna i stället för snöhögar. En favorit är blomstertobak, den sorten som doftar så ljuvligt på kvällarna. Jag har köpt frö! Dags att så snart. Klicka gärna på bilden!



Hörde förresten att den choklad vi äter framställs av kakaoböner som plockats av barn, under de mest fruktansvärda förhållanden. Är någon förvånad?

Än en gång - den som köper rättvisemärkt - sån choklad finns, om du inte visste det - är inte delaktig. Det är en i dubbel bemärkelse god choklad. Samma gäller kaffe.

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Och hos Kasper pussas han och Maxi.

14 mars

Nu ger isgardinen upp!

Sedan jul har jag följt "isgardinens" öde. Den har inte fascinerat bara mig, även gäster har förundrats. Nu har den i det närmaste gett upp, om marssol tyckte den inte! (Men det gör jag!) De mindre bilderna är klickbara miniatyurer.



Så här såg det ut i januari.



Februari blev en tung månad...



... den 28 februari såg den ut så här..



*Här är det mars.
"Skam den som ger sig! Än hänger jag kvar..."*



Underifrånperspektiv...



Hård kamp mellan Bore och Gumman Tö.

Väl kämpat - men nu, i mitten av mars, ser den "sorgliga" resten ut så här!



Kollade även en del äldre bilder - och så här såg det ut kring mitt hus för precis ett år sedan...



Så här såg det ut kring huset sent i eftermiddags.



Snön är i höjd med köksfönstret. Och i kväll visar termometern redan på minus 8.

Men - isgardinen HAR gett upp. På sydsidan.

Och snart har kanske snötäcket sjunkit ihop så pass att jag kan pulsa dit...

10 mars

Omdöpt Kasper godkändes :D

Vet inte om jag ska skratta eller gråta... Jag försöker köpa ett program från Adobe för nästan 5000 kronor (behöver det för "jobbet"). Kontaktade kundservice per telefon. Vi enades om att jag - eftersom jag även vill ha programmet på cd eller dvd - skulle beställa det genom den trevliga person jag talade med. De drar pengarna från mitt konto. MEN det tar minst 4-5 arbetsdagar, och då får jag det HEMKÖRT, till mig här ute i skogen. De skickar inte per post.

Den orderbekräftelsen har jag fått, och jag tror att det ska fungera.

Men - jag behöver programmet snabbare, i varje fall inom ett par dagar.

Ladda ner en gratis testversion så länge, föreslog den trevliga personen.

Det har jag nu försökt göra i snart ett par timmar, med kortare avbrott. Jag har registrerat mig - för det krävdes. Meddelande på meddelande hamnar i min mailbox om en länk jag ska klicka på för att starta nedladdningen. Jag klickar - och får upp samma meddelande igen, och igen och igen. Hittills 9 meddelanden. Man tackar för mitt intresse och ger mig en länk som ska starta nedladdningen. Länken leder tillbaka till tacket osv osv osv.

Nu börjar jag om på nytt. Försöker med Kaspers namn och mailadress. Han får heta Andersson i efternamn. Han får för tillfället vara bosatt i Stockholm, på en adress där det finns flera Andersson. Mitt i stan, på Drottninggatan.

Hihhi - undrar om han har större tur än sin matte...

Om inte så kommer mitt "hihihi" att förvandlas till något helt annat!!!!!!!

Detta om detta - än har jag inte vågat kolla i Kaspers mailbox...

PS. Nu är Kasper godkänd som kund, och han kommer strax att få en länk som ska starta nedladdningen... så nu håller matte tummar utan att riktigt tro att det hjälper, har ju liksom sett det där meddelandet 9 gånger tidigare i kväll. Så det blir väl att ringa kundservice igen, i morgon.

PPS. Det funkade - tur att Kasper finns. :)

10 mars (2)

Hoppfullt

Nu är snön inte vit och vacker längre utefter vägar och gator.
Den är brun, smutsig, allt ser riktigt fult ut.
Tjälskador börjar visa sig.
Och man klafsar i modd och blöta eller halkar på glashal och blöt is.
Och det känns bara helt fantastiskt UNDERBART!!

4 mars

Gifter giftiga? - Det hade vi ingen *aaaning* om...

Först strömlöst, sen ett åtagande som måste fullföljas. Datorn har fått jobba idag.

Har haft radion på i bakgrunden, och förundrats. Sojaodling kräver en massa gifter som gör lantarbetarna sjuka. "*Det hade vi ingen aaaning om...*" säger ansvariga.

Att utvecklingsländer använder kemikalier som vi i Sverige förbjudit för decennier sedan - HUR kan NÅGON vara omedveten om detta?

Svaret är naturligtvis, att det KAN ingen. Däremot kan man tydligen både blunda och hålla för öronen. När det passar plånboken alltså.

Men jag hävdar - med en dåres envishet - att varenda en av oss är medskyldig till det fruktansvärda som händer. I butiken avgör vi vilken produktion vi stödjer. Det finns ekologiska produkter, det finns rättvisemärkta och det finns närproducerade. Med mera. Vad de olika beteckningarna står för kan alla ta reda på. Ett helt internet står till förfogande. Bland annat.

Valet är vårt. Låter vi plånbokstänkandet styra, så gör vi det därför att vi väljer det. Ingen kan hänvisa till okunnighet, däremot till ointresse. Komma med undanflykter.

Det viktiga är att vi inser att vi alltid gör val. Vare sig vi t.ex. handlar det billiga kaffet eller det dyrare, ekologiska och rättvisemärkta.

Alla vet naturligtvis att de som arbetar på kaffeplantagerna far minst lika illa som sojaodlarna. Men - valet är vårt!

Vad gäller just soja är det förresten dubbelt tragiskt. Den odlas på det eländiga sätt som beskrivits senaste dagarna för att våra djur ska få billigt kraftfoder, växa snabbt och ge oss billigt kött.

Sojabönan är fullvärdig människoföda. Rätt odlad skulle den inte göra människor sjuka, tvärtom skulle den mätta oerhört många svältande munnar i utvecklingsländerna.

Ekologiska odlare odlar sitt eget "kraftfoder". Vi *behöver* inte utfodra djur med soja.

Det går att skriva hur mycket som helst om det här, men det ska jag inte göra. Jag bara drar mig till minnes att den här problematiken skrev jag om - yrkesmässigt - redan för 30 år sedan!!!

Det var innan GMO, dvs genmodifierade grödor, [ens var påtänkta](#). Här har vi förmodligen nästa stora misstag som ingen kommer att ha haft *någon aaaning om...*

Snart är i sämsta fall nästan all världens majs genmodifierad. Bilden är naturligtvis lånad från internet. Majs är den genmodifierade gröda som - jämte sojabönor - fått störst utbredning.



[Upp](#)

[Gamla hemsidan finns kvar t.o.m. våren 2012. Men den är övergiven sedan juni 2011.](#)