

## Arkiv 14

december 2009

### Virrigt, advent, trädfällning (bör läsas bakifrån!) och lite annat



Dagens tankar", "Dagsländor", "Nästan-bloggen" – rubrikerna har varierat genom år och hemsidor. Är nu inne på min tredje sida, "om smått och stort". "Man" har bett mig att låta texter och Dagsländor följa med till nya sidan. Så vill jag också ha det själv. Bara enstaka inlägg lämnades kvar.

Enklaste sättet var att konvertera till komprimerat pdf-format. Trots många nackdelar. – Interna länkar fungerar inte och miniatyrbilder blir inte klickbara. Ett separat fotoalbum blir nog aktuellt.

Ordningsföljden är bloggans, dvs de äldsta inläggen sist. Synd att inte alla gästbokscommentarer kan följa med.

---

31 december

#### Nyårsafton

Ett tecken så gott som något? På någonting?? Inlägget här bara försvann! Min dator gör lite som den vill numera, hoppar ibland över något, gör ibland samma sak två gånger. Hoppade i det här fallet över "spara". Synd. Skulle gärna liksom vilja lite större kontroll på tillvaron.

Orkar/hinner inte skriva om ett helt nytt inlägg om nyårslöften. Kan förresten inte komma på en enda gång i livet när jag lyckats infria dem fullt ut.

Möjligen är brutna löften sämre än inga alls? Hoppas det, för i år blir det inga. En och annan nyårsönskan har jag förstås, men kanske lika bra att de raderades!

Närmsta önskan gäller i alla fall fyrverkeri och smällare. Kasper blir väldigt rädd och frustrerad, att lämna honom ensam hemma kan det inte vara tal om, lika litet som att ta honom med någonstans där det smäller ändå mer än här. Alltså blir vi hemma med fördragna gardiner (där det går) och musik eller TV på hög volym, när det blir så dags.

Skrev visst om några tidigare nyårsminnen också - men det får kanske vänta till nästa nyårsafton. Minnen finns ju kvar.

28 december

#### Bloggvänner, gran och "väsen"

Det har regnat idag. Nu fryser det på. Är väldigt halt. Broddar på är vad som gäller! Bilen har det ju redan. Som framgår av Kaspers redogörelse på Kasperian har vi haft celebret besök idag, av bloggvänner. [Svamphunden Sigge](#) kom med den julgran Kasper vunnit på budgivning. GISSA om jag blev glad, hihhi, kändes faktiskt som en jättefin present! Jo, det gjorde det! Hur många har en garanterat barningfri gran, direkt från skogen?

Förutom gran och allt gottigt som Kasper fick så fick jag en massa härliga saker som matte Helena trollar fram ur alla skogar hon och Sigge vandrar i. Och så fick jag något annat riktigt fint också - en tovad vätte! Han syns längst till vänster.



Stenen och lilltomten har min dotter gjort, och de små trollkarlarna - eller är de bara vanliga troll som låtsas vara lite förmer?- är också en gåva. De är producerade på bygden, som det heter.

Barn kan se vättar, tomtar. Åtminstone en del barn. En liten treårig släkting stod och tittade ut genom fönstret och började plötsligt skratta - *titta mamma, tomten klappar katten!* Mamman såg, skrek till och slet bort flickan medan den lille tomten försvann. En chock för den vuxna kvinnan som efter att först ha berättat och beskrivit även tomten i detalj faktiskt har förträngt hela historien. Hon minns den inte längre! "Tror inte på sånt."

Det här är många år sedan. Jag berättade för en vän som ägnat sig mycket åt att forska om, studera och försöka förstå "översinnliga" eller kanske "utomsinnliga" - kalla det vad ni vill - upplevelser.

Han menade att små barn ser mycket mer och helt andra saker än vi vuxna gör. Att mamman också såg tomten berodde säkert på den lilla flickan, på hennes och moderns nära relation och förbindelse, men så fort mamman blev medveten försvann hennes förmåga att se. Tydligt även att minnas! Hade hon inte berättat historien då, fortfarande i ett akut chocktillstånd, så hade varken jag eller någon annan fått höra om händelsen.

Jag kan tänka på det här ibland. Undra över hur mycket det finns att upptäcka, om vi bara har eller kan öva fram förmågan att se och uppleva. Förmågan att öppna oss, att själva tåga stilla, att inte ställa våra egna föreställningar och uppfattningar i vägen för det som SKULLE kunna uppenbaras för oss.

För många människor har det lyckats.

*27 december (sena kvällen)*

**Träden en saga blott... Hurra!!!**

Dom kom, dom såg, dom segrade... Är det några jag verkligen beundrar, så är det skickliga yrkesmän!

Tänk att kunna säga att "vi lägger den mellan dom där två björkarna". Och så GÖR dom just det! Den stora granen hamnar exakt!

Först - för säkerhets och framförallt för min ängslans skull - lades min telefonledning ner på backen. Klart arboristen Birk hade rätt - det hade inte behövts, trädtoppen hade hamnat nästan ett par meter ifrån...



Sen var det dags att ta itu med jobbet! Dom här ska bort.





Stora fallet!



Sen vidtog kvistning, rissläpning och kapning!



Nästa gran fälldes av medhjälperskan Ida.



Den stackars ensamma björken gjorde ingen människa glad, allra minst en arborist!  
Klämd mellan flera granar, bland annat de två som fälldes idag, hade det stackars trädet  
inte alls fått möjligheten att utveckla sig till det vackra träd det kunde ha blivit. Det VILL  
fällas, sa jag. Ja, sa arborist Birk, det har jag räknat med hela tiden. (Det hade inte jag.)

Här faller den! Husen ni ser på bilderna är "grannen mitt över vägens".  
Min trevliga sommargrannes.



Allt ris finns nu i en prydlig hög, att eldas upp så småningom. Allt som kan bli ved är kapat i 25-30 centimeterslängder, hopkastade i två snygga högar, för en annan granne att köra hem till sig. Gårdsplanen krattades(!) för att se snygg ut. Jag bönade och bad att lite smått skulle få ligga kvar, för det skulle säkert underlätta för mig att köra upp bilen. Kan säga att jag fick böna väldigt vackert, för en arborist vill göra det riktigt snyggt efter sig!



Nu är dom borta, träden. Jag behöver inte rädas Nordan, och jag får in mer ljus i mitt kök. Och än en gång - så skickliga de var, arboristerna! Och glada över att de inte behövde klättra, eftersom de tyckte det gick mycket smidigare så här. Och då hann de ju med att fika också, och även kika lite runt i övrigt på min tomt. Ett par mindre granar bör jag ta bort (kan jag göra själv) och även gallra i mina hasslar. Jag får att göra i vår!

**Dom är här!**

***Dom faller - kamerabevis kommer så småningom! Yippie!!!***

26 december

### **Julen över**

Tillbaks igen på nätet, så sakteliga. Efter en lugn och stillsam jul. Det decimerade juldagskalaset kändes bra och fint på alla sätt. Även om det saknades några viktiga personer.

Inte för att jag fattade riktigt hur man tänkt, men jag fick bland annat en väldigt massa gott att äta i juldagspresent. Korvar, choklad, kola, och mera choklad. Okej, får väl frossa ett tag och sedan försöka reparera "skadan" så gott det går...

En väldigt tjusig spagettislev med inbyggt parmesanrivjärn måste jag faktiskt visa er. 😊 Himla praktiskt att ställa fram på bordet. En sån där fiffig grej som åtminstone jag aldrig skulle komma på idén att köpa själv.



Knappt att jag törs skriva det - men i morgon ska mina granar fällas - igen... Sägs det. Jaha ja - den som lever får se...

23/24 december

### **Smolk i glädjebägaren**

Läget under kontroll, allt som borde vara klart ÄR klart. Ska bara ta ett litet tag med dammsugaren i "rummet mitt i huset", vid kaminen.

Men riktigt roligt känns det ändå inte. En god vän ringde för några timmar sedan och berättade att hennes son just dött. I går satt hon framför min kamin med en kopp kaffe, och lät ganska hoppfull. Trots allt. Det känns så sorgligt. 48 år bara, med fru och tre barn. Jag kände sonen, men inte hans familj.

Kalaset på juldagen blir decimerat. Sonens svärmor är riktigt dålig. Bor 20 mil härifrån, senast juldagens morgon far familjen dit.

Märkligt, jag minns flera jular som varit direkt krisartade i min familj. Av olika skäl, men



alla svåra. Denna jul är inte alls den "värsta". Långt, långt därifrån, och jag tror att vi som har möjlighet att träffas finner både glädje och gemenskap.

Men oj, så mycket mat jag kommer att få över. Får kanske ändå sätta igång extrafrysen i källaren.

Jag skriver nog inte här på ett par tre dagar nu, men naturligtvis önskar jag er alla en riktigt

# God Jul!

22/23 december

**Nej se det snöar, nej se det snöar, det var väl roligt, hurra... NEJ!!**

Det snöar igen, håhåjaja... blir till att skotta i morgon bitti. Som vanligt. Behöver ut och handla det som blev glömt idag.

Rökt lax, bland annat. Och SENAP!!

Har absolut inget att skriva om. Skinkan klar och avsmakad - klart godkänd. Rödbetor kokade och skalade, ska bli till sallad i morgon. Köttbullar, Jansson och lite annat ska också lagas. Som t.ex. en ost- och linslimpa till vegetarianerna. Låter kanske inget vidare men den är väldigt god.

Det där sovrummet som jag och Kasper övergett för i vinter är ett fantastiskt kylrum. Har fönstret en aning på glänt, och håller temperaturen på +4 grader!

Bra, för "gröna rummet" ska värmas upp ordentligt till helgen, några vill gärna sitta därute och äta. Och ett stort kylutrymme är ju jättepraktiskt.

Trädfällarna - hehehe, "chefsfallaren" ringde och frågade om dom fick komma i mellandagarna, men det passar inte mej bra alls, så då skulle han vilja komma på söndag... Alternativt annandagen... Problemet är tydligen att tiden måste passa båda fällarna.

Men nu känns det absolut som om det är deras problem, inte mitt. Jag har föreslagit att dom ska ta ner granarna i vår! Skulle inte förvåna mig om det faktiskt är så det blir. Men lite synd om chefsfallaren är det, han låter riktigt generad nu, när han ringer. Behövde han ju inte alls göra!

21/22 december

**Uppdaterat - det ska INTE fällas idag...**

Medhjälparen kunde inte ställa upp idag - kanske jag får fortsätta leva med mina granar? Det går nog det också, i så fall. Det kanske inte kommer någon storm från norr i år, eller snarare nästa år... Och jag som hunnit kasta ut mitt gamla ris i väntan på nytt. - Nu blir det till att pulsa.

Det blir nog bra det här. Solen skiner, bilen är redo och nu ska här julhandlas! 😊

**Här ska fällas!**

Trädfällare är ena verkliga friskusar! Dom vill komma hit i morgon förmiddag, för på onsdag ska vi få mer snö. Den ena granen är så pass hög att de måste klättra och fälla den i delar. Herrejösses, klättra i en gran med all den snö som ligger på grenarna...

Jag kan åka och handla ändå, dom faller och donar mej förutan. Men jag hoppas hinna hem igen innan de är klara, tror dom behöver kaffe med dopp (doppet finns än så länge i frysen).

Tror mitt schema inför julen ska hålla, trots envisa trädklättrare. 😊

Och brist på ris lär jag inte lida... kan nog byta ut adventsriset mot nytt och färskt, även om det blir enbart gran. Blir nog fint ändå. Men nu väntar sängen.

20 december, kvällen

### Solglimt - hmm...

Ytterligare 15 cm snö hade fallit i morse - skotta, skotta, skotta... vill inte mer nu. Men mer snö kommer. I kväll, måndag, onsdag, fredag osv, enligt SMHI:s detaljprognos. På fredag tycks det dessutom bli 0-gradigt - halt med andra ord.

*Den här synen mötte mig i förmiddags! Bilden är klickbar.*



Hej du! sa solen, jag finns om än slöjad! Och så försvann den! Snön började återigen falla. En speciell känsla att skotta i tätt snöfall. Men 15 cm bara måste bort!

Altanen från "gröna rummet"! Ljusen är en spegling, bilden tagen genom glasväggen.



Kasper kämpar på. Försöker hålla så många som möjligt av sina "diken" framkomliga.

Försöker prata med "molnens härskare".  
Svarta katterna är mest inne.  
Petrus vågar sig ut lite mer, är nu bara 4 minusgrader.

*20 december, några minuter gammalt*

### **Avspänt**

För mig är det fortfarande 19 december, tiden har just passerat midnatt. Det har snöat mer i dag. Ska komma ännu mer i morgon. Tänker molnens härskare inte nöja sig med mindre än att vi får en meter här? Då får han - för säkert är det en han! - också vara snäll och tala om för mig var jag ska göra av allt jag skottar bort!!!

Börjar undra om det är något fel på mig, som inte jäktat ett enda dugg till jul. Har inte bakat kakor, inte kokat knäck, inte gjort något annat julgodis heller. Har inte ens vänt upp och ner på huset. Enda "pyntet" så här långt är en hel del ris och ljus.

*Så här tänker jag:*

*Måndag* - städa bara lite lagom och göra upp en handlingslista som självklart innefattar en hel del julgodis. Inklusive chokladöverdragna skumbananer åt mig! Antagligen skotta lite snö.

*Tisdag* - handla det allra mesta. Ta fram julbocken och några andra julsaker som följt mig genom åren. Ta in lite nytt ris. KANSKE putsa några mässingsljusstakar. Men bara kanske. Skotta snö?

*Onsdag* - laga mat. Mycket mat. Riktigt stort kalas juldagen. Göra Kasper julfin. Sura över att jag inte kom iväg till frissan före jul. Hämta julklappsböckerna och slå in dem. Eventuellt kompletteringshandla lite. Skotta snö?

*Torsdag, julafton* - funderar allvarligt på att helt enkelt stanna hemma! Jag tycker faktiskt inte om julafton. Så skönt att använda telefonen i stället för att jäkta runt. Känna en lugn och fin julstämning hemma, rofylld. Så får det bli. Julklapparna kan ju överlämnas på juldagen!

Framåt kvällen göra ett par-tre gratänger som inte mår väl av att djupfrysas. Det gör förresten inte Jansson heller. Hämta in ett extrabord och dito stolar.

*Fredag, juldagen* - upp tidigt, göra sallader och ordna och dona det sista för traditionella julkalaset som startar 13.00. Vi tycks bli MÅNGA!. Barn, barnbarn och någon "respektive".

Jag tycker verkligen om juldagen, tycker om att ställa till det här kalaset. Eftersom jag tar några dagar på mig att fixa till det så känns det inte alls särskilt ansträngande. Bara roligt. Även om det från barnbarns sida förväntas att ALLT som vanligt ska finnas. Och det ska vara hemlagat. Men jag slipper baka.

Som ni ser, en avspänd julvecka väntar. Till och med en - för ovanlighetens skull - rofylld och skön julafton. Det enda besök jag ska göra (jag har under skrivandet definitivt bestämt mig!) gäller en granne som behöver få en vacker blomma.

*Men det säger jag bara - OM det behöver skottas snö på juldagen, då får banne mig "ungarna" göra det!*

På annandagen tänker jag låta mig bjudas på lunch. I stället för på julafton.

*17 december*

### **Insnöad**

Ingen granfällning - ringde och hejdade fällarna. I natt kom ytterligare nästan 30 cm snö, så nu ser det ut så här (skalan till höger visar centimeter. Drygt 48 cm).



Så granarna står kvar - men fällarna vill försöka igen i morgon. Optimister!!



Brevbäraren klarade inte att komma idag - har nästan aldrig hänt förut. Soptunnan skulle ha tömts - men ingen sopbil i sikte.

Själv har jag INTE klarat av all skottning ännu, men det mesta.  
Kasper stackare klarar inte den djupa snön.  
Inte katterna heller.

Egentligen skulle jag väl skotta upp nån sorts racerbana åt dom, med hållplatser för kiss- och bajsstopp. :) stället blir det nog innekatte med kattlåda respektive koppelpromenader framöver på de få plogade vägar som finns.

Vet ni vad - november *var* nog inte en så dum månad ändå, regn behöver inte skottas bort.

Så här års är det lite spännande att bo vid en backe. Inte så brant, men den går i kurva. Inte alla bilar tar sig upp. Här har varit viss köbildning idag. Själv hoppas jag på att kunna ta mig ut i morgon. Behöver köpa mer kattsand...

Här en bild av hur stubben här nedanför, i förra inlägget, ser ut idag.



16 december

#### **Träd, klimat och riksdagsbeslut**

Redan i morgon - torsdag - fälls de tre stora granarna! Ska försöka komma ihåg att ta någon bild av dem innan de faller. Måste ut och skotta gårdsplanen igen (blir fjärde gången, det snöar just nu) så att jag kan flytta bort bilen. Minst ett par decimeter snö har kommit hittills. Syns rätt bra på den här stubben.



#### **Klimatmötet i Köpenhamn**

utvecklar sig ännu värre än mina farhågor i går. Ynkligt!

**Riksdagsbeslut den 16 december 2009**

som nästan får mig att tycka aningen synd om Försäkringskassan... Varför göra något enkelt, när det KAN kompliceras... (om ni orkar läsa och förstå)

*... Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om tidsbegränsade förändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen till stöd för personer som har varit långvarigt sjukfrånvarande. .... För den som lämnat en a-kassa under perioden 16 oktober 2006 - 30 september 2009 och åter blivit medlem i en kassa mellan den 1 september 2009 och den 31 december 2010 räcker tre månaders medlemskap för att det så kallade medlemsvillkoret ska uppfyllas. Förändringarna innebär också att den så kallade överhoppningsbara tiden ska kunna vara tio år vid beviljande av en ny ersättningsperiod. Överhoppningsbar tid är tid som du har varit förhindrad att arbeta eller söka jobb exempelvis på grund av sjukdom. Den tiden får man i vissa fall hoppa över när det prövas om någon har rätt till arbetslöshetsersättning. [Beslutet i sin helhet kan läsas här.](#)*

Visst ser den ledsen ut, rhododendron med sina slokande blad. Men det är den inte, den bara anpassar sig till vinter och överlevnad. Den klarar det, har gjort så i många år (på en grannes tomt).



Någon som jag tror verkligen ÄR ledsen är denna stackars björk! Också funnen på en tomt. Någon ville väl kunna se himlen. Eller nåt. Ett gråtande träd som ville bli något helt annat än det är. Och ändå kommer det - det lilla som är kvar - att grönska i vår. Tror jag.



Blev ju en riktig dystopi, det här! Det var inte meningen. Fast när jag tittar på SMHIs

prognos för min plats på jorden de närmaste dagarna ser jag att efter ännu lite mer snö i morgon så kommer jag att få se solen på fredag. Åtminstone lite grann. Härligt!

Fantastisk tjänst, bara att ange sin bostadsort på [SMHI:s startsida](#), så får man en detaljerad prognos - direkt varje gång man öppnar sidan. Sånt kallar jag service!

15 december

### 1. Upp och nervänt?

- Att ett glas vin om dan är väldigt bra för hjärtat har vi lärt oss. Man minskar risken för hjärtbesvär och stroke, sägs det.
- Idag har vi via radion fått veta att ju fler koppar kaffe vi dricker per dag, desto mindre risk för diabetes typ2.
- Trendigaste dieten lär oss dessutom att animaliskt fett, det är det vi ska äta massor av och akta oss för grönsaker och framförallt frukt (LCHF). Lär ska vara bra för allt.

Jahapp! Där ser man. Känner mig väldigt onyttig som visserligen dricker flera koppar kaffe per dag men inte alls dricker vin dagligen och inte är rädd varken för frukt eller grönsaker. Fast det är klart, jag gillar ju smör och grädde...

### 2. Snö, och har träffat en trädfällare!

Tar och lånar en bild från Kasperian, tycker om den här bilden på en lycklig Kasper, tagen i snön idag.



Det har hittills snöat nästan 15 cm, och det fortsätter. Mycket skottning blir det. Lummer, mossa och lingonris har gått och gömt sig.

Men RIS lär jag få i överflöd! Oförhoppandes ringde en granne och berättade att hon just höll på att få ett par träd nedtagna på sin tomt, och hade inte jag ett par granar som pga sjukdom (en annan grannes) aldrig blev nedtagna härom året?

Jo visst. Så trädfällaren kom, och på stående fot gjorde vi upp. Han tar eventuellt ner dem redan den här veckan! Samlar ihop riset i högar och kapar upp det övriga i hanterliga längder, för en tredje granne att ta hand om! Finns väldigt många grannar här 😊

Men det blir nog trots allt en hel del för mig att själv ta hand om i vår. Och min nyanlagda rabatt lär gå åt skogen, men det blir framförallt till sorg och saknad för rådjur och harar! Eventuellt också för en och annan sork och grävling.

Men jag slipper oroa mig för nordliga stormar som faller granarna rakt över mitt hus. Granens ytligt utbredda rotsystem kombinerat med berg-nästan-i-dagen är ingen lyckad kombination, tre meter från huset.

### 3. Klimatmötet i Köpenhamn

Säger bara - bedrövtligt! På många sätt. Klantiga poliser tycker jag bara är en spegelbild av hela tillställningen. Ett förbaskat lurpassande.

Varför i herrans namn försöker inte *alla* att ställa upp så mycket de bara kan, samla sig kring positiva lösningar. I stället för att försöka komma undan så "lindrigt" som det bara är möjligt, för *om inte dom gör mera, så varför skulle väl vi?*

Allt tycks handla om *rätten att få göra så lite som möjligt* i stället för *skyldigheten att göra så mycket som möjligt* för att skydda inte minst de länder som är mest utsatta och samtidigt minst skyldiga till dagens situation.

Stackars, stackars Moder Jord! Och stackars de människor som kommer efter oss! Förmodligen stackars oss också, om det finns någon rättvisa i "the after life"!

14 december

### Skön stämning

Nu när Lucia är över är julen på intåg på allvar. Dags att börja planera. Göra julens köttbullar på 12 hg köttfärs, till exempel och koppla in extrafrysaren i källaren. En av juldagarna ställer jag till stort kalas. Jag råkar ju också fylla år i juletid.

Visst är det en särskilt stämning så här års, både utom- och inomhus. Numera, sedan jag skalat bort alla "måsten" och bara gör det jag verkligen vill så upplever jag det tydligt. Det lyser så fint i alla hus med adventsstakar i fönstren, och tänk, alla ljusslingor i buskar och träd...

Inomhus lyser många levande ljuslagor, åtminstone hos mig.

Det är så vackert inne med allt friskt, grönt ris. Med hyacinter, amaryllis, julstjärnor, cyklamen och azalea. Känns så härligt trivsamt att då och då slå sig ner en stund i en av fåtöljerna framför kaminen. Och så skönt att inte känna någon stress.

Jag återvinner en bild från förra året, det ser likadant ut i år. Om kaminen värmer lite för mycket är det som synes bara att öppna dörren och släppa ut lite värme till "glasrummet". Därute ska jag hänga en ljuskrona med fyra röda ljus.



Glömmer för det mesta bort att ta med kameran på promenaderna. Den är dessutom i vägen, där den hänger om halsen när man ska plocka mossor eller lummer, något jag ska göra i morgon. Leta lummer.

Så här såg i alla fall en vacker tallkvist på tomten ut häromdan. Bilden är klickbar.





En God Natt önskar jag er alla!

12 december

### I alla fall ett livstecken

Har lyckats med konststycket att skriva över några fina bilder från dagens promenad. Så kan det gå när man klantar till sig.

Midnatt råder, tyst det är i huset... - och jag är hungrig. Men jag ska väl ändå inte tjuvstarta med frukosten. Sedan jag slutade äta bröd ser den ut så här.



Tänk att lokala konsumbutiken i Södertäljetrakten har ersatt Arlas ekologiska turkiska yoghurt med Milkos! Heder åt den butiken. Milko är ju det där mejeriet i Jämtland som betalar bönderna en krona mer för mjölken. Förresten borde flytande honung också funnits med på bilden.

Och så tycker jag det är lite roligt att man på förpackningen till den väldigt lokalt producerade vanliga yoghurten på mjölk från en speciell gård ett par mil härifrån har lyckats stava yoghurt fel. Inte bara jag som klantar mig... Men huvudsaken är ju innehållet i förpackningen. (Hm - det där med innehållet gäller förmodligen mej också... Så jag får nog försöka skärpa till mig, hehehe!)

Frukosten avslutas förstås med en stor mugg kaffe. Med mjölk. Intas i fåtöljen framför kaminen som sprider en så god värme på morgonkvisten.

Måste nog lägga mig nu så att morgonen kommer snabbt! Ska bara ta sista svängen med Kasper. Det har kommit några snökorn idag - hoppas det kommer lite mer i natt!

*Önskar alla en fin Luciadag!*

9 december

### **Jag älskar pionjärer!**

Den tog något extra dygn, den där uppgraderingen, men nu är vi tillbaks! Både jag och Kasper har skrivit lite på [Praterian](#) under tiden, om någon som inte redan sett det är intresserad. Bland annat om advent.

Fortfarande grått ute, men varmt och ljust inne.

Ekologisk skinka blir det i jul, har beställt i lokala konsumbutiken. Inte Scans pga min personliga bojkott.

För många år sedan (kanske hundra 😊) Försökte jag med flera att få ICA att intressera sig för ett alternativt sortiment av framförallt bröd och spannmålsprodukter. Kalla handen! Coop däremot var både öppna och aktiva. Fortfarande tror jag de är absolut ledande när det gäller alternativa, dvs ekologiska varor. ICA har visserligen vänt en del, men bara halvhjärtat och som jag upplever under galgen.

Jag minns med glädje och väldigt stor respekt de bönder och trädgårdsodlare som redan på 60- och 70-talet gick emot strömmen, trots att de både hånades och motarbetades av etablissemangen. Jag träffade också många som varit "alternativodlare" i både 20 och 30 år.

Stronga människor! "Jag kan inte tänka mig att det kan vara vettigt att spruta gift på sånt som man ska äta!" En enkel och synnerligen vettig filosofi, som jag ser det. Men som sagt - de hånades och förlöjligades.

Detsamma gällde de forskare som trots ytterligt knappa ekonomiska resurser kämpade med långliggande försök och med både konventionella och alternativa metoder undersökte framförallt näringskvaliteten.

Det är beklämmande att några av de värsta hånarna fortfarande är verksamma inom SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och gör vad de kan för att smutskasta ekologisk odling.

De bönder och trädgårdsmästare som då gick emot strömmen har nog präglat min syn på det här med eget ansvar. *Alla följde inte med strömmen.*

5 december

### **Stora IKEA får huvudet att gå i spin**

Har idag besökt IKEA vid Kungens kurva - var åtminstone ett par-tre år sedan sist. Det är så fruktansvärt stort, och så småningom blir jag alldeles matt.

Orkar inte leta mer, vill inte ha nåt, jo kanske den där pläden - men nej, den var ju fyra gånger så dyr som de andra jag tittat på. Och är det något jag redan har gott om så är det plädar. *Kan inte bestämma mig - det får vara!*

Ett bord - jag vill ju ha ett runt bord! har letat tidigare. Men är det inte för lågt? *Kan inte bestämma mig. Det får vara!*

Och den där stolen ... *Nej ...*

Så jag kommer hem med ljus och röda servetter! Och tre små flätade korgar för hyllan i duschrummet. Och så en madrass, det var ju egentligen för dens skull jag åkte. Ett par krysstag också, till en lätt vinglig hylla.

Mycket väsen för lite. NU önskar jag att jag hade köpt både den ljuvliga pläden och det runda bordet!!!

*Jag har ju för tusan just fått flera tusen kronor som en "present" från Skatteverket! Jag BORDE ha köpt både pläd och bord!! Måste kanske göra en ny sväng. Håhåjaja...*

2 december

### **En virrhjärnas bekännelse om förlagda glasögon**

Jag är närsynt. När en närsynt person inte hittar sina glasögon är situationen prekär. I synnerhet om man som jag ofta lägger dem ifrån sig när man vill se något riktigt bra, något som är nära. Som en text i en bok, en bruksanvisning eller innehållet i en spännande byrålåda...

Jag är van att leta glasögon. Har hittat dom i just en byrålåda (stängd!), på golvet bredvid en back med gamla barnböcker, i ett köksskåp osv.

I förmiddags letade jag och letade och letade. Dom bara inte fanns! Världen var rejält dimmig. Jag gick i minnet (som dessvärre har en ökande tendens att svikta...) igenom var i huset jag varit, vad jag gjort, var jag kunde tänkas ha dumpat glasögonen. Men dom fanns ingenstans. Det GJORDE dom verkligen inte.

Att närsynt och glasögonlös leta diskreta glasögon i en konturlös värld är alltså riktigt knepigt - det har hänt att jag fått lov att be om hjälp när jag helt gått bet. Även om jag förlagt dem väldigt öppet. Men om de t.ex. ligger på en mönstrad stolsdyna så ÄR de svåra att se!

Under tredje noggranna rundan runt huset tog jag mig om huvudet i förtvivlan - och DÄR SATT DOM! På plats!

Nej, jag behöver inte nya glasögon. Jag hade stekt bacon!!!

*Sens moral - stek aldrig bacon med glasögon på! Då blir du närsynt! (Eller åtminstone blir världen dimmig.).*

Med hjälp av Yes och mjukt hushållspapper blev världen åter klar och skönjbar. Och jag kunde övergå till att skrapa bilrutor. Och nu är inte bara glasögon utan även motor- och kupévärmare på plats. Många minusgrader är det där ute! Och frostigt vitt. Härligt!

[Upp](#)

[Gamla hemsidan finns kvar t.o.m. våren 2012. Men den är övergiven sedan juni 2011.](#)