

## Arkiv 21 januari - februari 2011



Dagens tankar", "Dagsländor", "Nästan-bloggen" - rubrikerna har varierat genom år och hemsidor. Är nu inne på min tredje sida, "om smått och stort". "Man" har bett mig att låta texter och Dagsländor följa med till nya sidan. Så vill jag också ha det själv. Bara enstaka inlägg lämnades kvar.

Enklaste sättet var att konvertera till komprimerat pdf-format. Trots många nackdelar. - Interna länkar fungerar inte och miniatyrbilder blir inte klickbara. Ett separat fotoalbum blir nog aktuellt. Ordningsföljden är blogggen, dvs de äldsta inläggen sist. Synd att inte alla gästbokscommentarer kan följa med.

---

28 februari

### Diverse klagovisor

**Försäkringskassan** hinner inte med, missnöjet bland oss försäkringstagare kunde väl knappast vara större och personalen går på knäna. Då lägger regeringen ett besparingskrav som kommer att minska personalen med 1000 personer!

Varför har inte den tanken slagit regeringen, att kassan i stället behöver MER resurser. För att om möjligt bättre kunna svara upp mot människors krav.

"Alla" kräver Kadaffis avgång. En diktator som använder bomber och stridsvagnar mot sitt folk måste bort.

Varför är just den svenska regeringen tydligen den som är mest försiktig i sitt avståndstagande? Faktum är att jag saknar Palmes "Satans mördare!"

**Mordet på Palme** - jag hör till dem som är övertygade om att mordet i själva verket ÄR uppkälat. Men att pga schabbel kring utredningen Hovrätten inte ansåg sig kunna fastställa Tingsrättens dom mot Christer Pettersson.

**Elpriserna** steg med på sina håll 130 procent, när kommuner sålde sina elbolag. Resultat av "marknadens fria konkurrens". Hur blir det med Vattenfall?

**Apoteken** har blivit fler, men varorna har inte blivit billigare. Däremot är tillgängligheten mycket sämre, att hitta sitt speciella preparat bland en massa olika kedjor kräver massor av tid och eget arbete. Och ofta långa resvägar. Inget centralt register finns.

**Det finns många fler exempel.** Av äldre datum är t.ex. Posten, Telia och SJ. Vad blev bättre?

Jag vill alltså inte skriva om partipolitik, men jag vill ha ett mjukare samhälle, ett som tar hänsyn till människor och inte i första hand till vinster och utdelningar.

Jag vill så gärna tro att det finns andra drivkrafter här i livet än att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Jag vet att det finns. Har själv levt och arbetat bland just sådana personer i många, många år. Den erfarenheten är jag oerhört tacksam för. (Den hjälper mig t.ex. att med ett närmast overseende leende konstatera att den utlovade "satsningen på pensionärerna" har höjt min månadsinkomst med hela 45 kronor!) 😊

-----  
Min gårdsplan är en isgata, "Snöängeln" är tillbaka från Thailand, och en annan sorts "snöängel" är min lilla vita Kasper.

Och snart är det vår! Om en stund är det mars!!! Som väl räknas som den första vårmånaden.



24 februari

### Vårning

Vintern behåller sitt grepp, men värsta kylan tycks ändå ge med sig. Så det kanske trots allt finns hopp i år också, att det inte är en ny istid som gjort sitt intåg.

Något jag längtar efter alldeles väldigt är att kunna bädda rent på kvällen med lakan som fått torka i sol och vind, som tas direkt från streck till bädd! (Bilden är "lånad").



Något väldigt ovanligt har hänt, inget enda viltspår ner över tomten. Här brukar vara ett huvudstråk för rådjur, ofta även för älg. - Miniaturbilderna är förstås klickbara.



Bara ren, orörd snö.  
Vad har hänt - är älgen skjuten och har rådjuren svultit ihjäl?



Att vår trots allt är på gång har min agapanthus ("Afrikas blå lilja") insett. Tänk, jag som var rädd att den helt gett upp! Ibland blir man glad.



Men nu väntar sängen med visserligen rena men inte sol-och-vindtorkade lakan. De har fått torka framför kaminen. Som på den här bilden (en repris).



22 februari

### Litet och stort

I dag har det snöat. I natt var det återigen en sån där minus 25-natt. Nu minus 12. Redan, trots att det bara är sen eftermiddag.

Men solen sken. Petrus är inte att känna igen! Han ligger på tröskeln till "gröna rummet" och myser i solen. På natten sover han i fåtöljen framför kaminen. Trots att Maxi ligger i den andra! Han har inte väst åt någon av de svarta katterna på flera dar! (Bara åt mig, eftersom jag upptäckt ett tovparti i hans päls! Men väs och morr är bara en markering när det gäller mig.) Bilderna är klickbara.



Dagens snö tar jag bort i morgon. Kanske fem centimeter lätt, kall snö. Matte med stort M behövs säkert inte förrän eventuellt till helgen. Då ska det visst falla betydligt mer.

Men [titta här!](#) Så såg det ut för ett år sedan! Tänk om de inte hade dykt upp då - möjligen hade jag inte ens bott kvar...

Det finns mycket här i världen att vara tacksam för.

En annan sak att vara tacksam för är att jag inte levde (om jag nu inte faktiskt gjorde det?) på den tid det var stora folkuppror i Sverige. Bondeuppror. Snart är det ju t.ex. dags för Vasaloppet, till minne av ett av dem.

**Är det motsvarigheter** vi nu ser i de olika arabländerna? Fast förstås i mycket större skala. Just nu är främst Libyen i fokus. Jag har just sett Khadaffi tala. Ofattbart vidrigt. Libyen är ett till ytan stort land, men 90 procent är öken. Invånarantalet är mindre än 6 miljoner. Att jämföra med Egyptens 83 miljoner och Tunisians 10.

*Upplever vi nu början till en ny världsordning? Att historia skapas som kommer att ändra allt?*  
Kina i Asien, Egypten m.fl. i Afrika.

Undrar hur världen kommer att se ut om 20, 30, 40, 100 år. Skulle vara spännande att vara sisådär 30-40 år yngre. Åtminstone.

Men å andra sidan - det är nog bäst som det är. Och jag var ju faktiskt med redan på andra världskrigets tid, även om jag ju inte minns så mycket av det.

**Tillbaks till det lilla** - idag intogs lunchen i glasrummet. Härligt!

19 februari

**Solvärme!**

Kallt, kallt! Ute. Minus 22 i natt. Men sedan kom solen! Och titta bara! En av mina termometrar visar temperaturen utanför respektive innanför den f.d. altandörren.

***Titta på det här!***



Solen värmer "glasrummet", som ju ligger rakt i söder. Plötsligt upptäckte jag att där var 27 plusgrader! För varmt för växterna. Inne i själva huset bara 20. Bara att öppna dörren och tacka och ta emot. Efter en stunds utjämning såg termometern ut som ovan. Kaminen har gått på sparlåga hela dagen. Inga element alls.

*Termometern i köket såg ut så här!*



Visst är det fantastiskt. Drygt 16 minusgrader ute (på husets nordsida) samtidigt som solen via "glasrummet" och liiite kaminhjälp värmer till och med lilla köket till 20 plusgrader!

I glasrummet njuter katterna bland växter i sol och värme. Kasper älskar en öppen altandörr. Det gör jag också.



Det ska bli en visserligen kall men solig dag i morgon också, säger SMHI. Då äter vi vår lunch i "glasrummet". Men först har vi en natt att ta oss igenom. Termometern visar redan på -18. Så nu på kvällen har kaminen återinträtt i heltidstjänst.

17 februari

#### Ännu ett oväntat besök - och befriad bil

Det ÄR ganska livlig "trafik" på och invid min gårdsplan! I går eftermiddag bankade någon på min dörr och bad att få låna min braiga snöspade - han hade halkat snett alldeles nedanför backen, men inte hunnit riktigt fram till mig...

Inget att göra, visade det sig. Bärgningsbil enda möjligheten. Stackarn frös alldeles väldigt, jag placerade honom framför min kamin i väntan på bärgning.

Så nu är jag bjuden till en spel- och videobutik i Södertälje, kaffe och vänligt bemötande väntar. Som tack för kaminvärmen. 😊 (Jag tackade nej till en flaska vin.)

Trevlig man - dessutom blev han våldsamt förtjust i Kasper. Ömsesidigt var det.

\*\*\*

Bilen är befriad! Jag är stolt! Klarade det själv. [Jämför!](#) Vändplanen är utanför bild.



Gjorde en tur till Södertälje, dock utan att besöka spelbutiken. Postade försenade brev. Bunkrade kattmat - än är ju inte vintern slut. Inköpte för säkerhets skull en stor flaska Gammeldansk - den lilla är nästan slut. Vidrigt smakar den fortfarande, men jag tror faktiskt att den gör gott.

Fick en elräkning i går, avseende januari. Den blev inte den chock jag nästan förväntat mig, inte alls. Så i rena glädjen har jag höjt grundvärmen i både kök och kontor. Aldrig mer 12 grader på morgonen, även om utemperaturen blir -25. Ska den visst bli om ett par dar, säger SMHI:s prognos.

Kaminen får jobba på som vanligt. Dags att avtäckta sista pallen med värmeloggs nu. Dom kommer att räcka!

Den som har en bra kamin (i mitt fall kombinerad med en takfläkt) behöver egentligen aldrig frysa. Att värmen i huset kan bli lite ojämn, det är en annan sak. När det blir alltför olidligt varmt i "rummet mitt i huset" så är det gott att kunna släppa ut överskottet till växterna i "gröna rummet". Blir det alltför kyligt i något rum finns el-element att koppla på.

Jag borde skämmas om jag klagar - MEN se till att få en ny ytterdörr! Ska bli, i sommar.

För övrigt - kolla hos [Kasper!](#) Om min "snöängel" blir det däremot synd! Endera dan.

14 februari

### Uppdatering

Börjar kännas fånigt - men jag kraxar fortfarande. Fast hellre hes med målbrottsröst än hostande. Men nåt otyg är det som inte vill ge med sig helt. Kan t.ex. bara prata korta stunder i telefon. Och är ganska trött.

Naturligtvis borde jag ägna tiden åt att bilda min själ - det finns en del fortfarande olästa böcker i bokhyllan som absolut hör till bildningskategorin.

Men icke!

Jag läser romaner!!! Gamla. Ärvda. Så kallade valda romaner i halvfranska band.

Vad sägs om "Hans timme", "En brud från gatan", "Hans officiella fästmö", "Halva kungariket" osv osv.



Går antagligen inte att skylla på stämband och nån sorts virus som fortfarande härjar lite runt. Möjligen på nån sorts nedsatt immunförsvar, hehehe...

Jag läser om gamla deckare också. Med betoning på gamla. T.ex. Dorothy Sayers...

Allt medan t.ex. både Jonas Gardell, Kajsa Ingemarsson och Carl-Johan Vallgren fortfarande är olästa. Plus en hel del som VERKLIGEN skulle bilda min själ. Tror jag. Respektive VET jag.

Snart ger jag mig väl på omläsning av "Sagan om ringen" också...

Eller så tar jag mig i kragen. Det är något att hoppas på.

Jag är insnöad. Den hjälpande ängeln Matte med stort M är i Thailand på två veckor. En annan erbjuden hjälp avböjde jag i går - jag vet att den mannen själv är sjuk och har nog av sin egen gårdsplan. Annan hjälp som jag gärna skulle ta emot fungerar inte på vardagar.

Å andra sidan BEHÖVER jag inte komma ut med bilen. Kyl och frys är välförsedda. Och någon granne som gärna handlar något som jag behöver, det finns alltid.

Förresten så har jag själv skottat runt bilen idag, plus cirka fem kvadratmeter av gårdsplanen. Så vem vet. Med tiden så... 😊

Men än så länge ser utfart och vändplan ut så här.



Mer än 20 minusgrader på nätterna nu. 22 i natt. För närvarande -16. Som högst -12 på dagen. Här ELDAS alltså! Vaknade trots det i morse till bara 12 plusgrader i köket!

Måste se till att till den här natten stoppa in fler värmeloggs i kaminen. Eller koppla på elvärmen, men helst inte.

Så är ett liv i skogen.

9 februari, sent på kvällen

**En solig dag**

Idag sken solen. Då blir det varmt och skönt i "gröna rummet", dörren får stå öppen och värmen fortplanta sig in i huset. Både katter, hund och matte söker sig ut i sol och värme.

**Maxi x 2**



*Kasper*



*Filip x 2*





Man får vara glad att det fanns en tredje stol åt mig. Bredvid Kasper.

Det går att se skillnad på katterna, även när de inte har halsband. Maxis huvud är lite kraftigare, hans päls lite strävare. Hans vita fläck under hakan aningen bredare. Och så har han svarta trampdynor. Filip har skära.

Sen försvann solen. Kylan kom. Nu är det minus 10. Dörren är stängd till "gröna rummet", växterna får nöja sig med 8-10 grader, kaminen i huset får verkligen jobba och här på kontoret där datorn står är det ganska kylslaget.

Vintern är på väg igen. Det väntas minst en decimeter snö. Termometern kommer tydligen att visa på -20 om ett par nätter.

Så kan det gå. Naturligtvis. Det är ju ännu inte ens mitten av februari!

Fast egentligen hade jag tänkt skriva något annat. Men det får bli en annan dag.

(Att jag mår mycket bättre och ger mig ut i världen igen, det skrev [Kasper](#) om i går, 8 februari.)

6 februari

### Livligt på gårdsplanen - igen

Jag tittade på "På spåret". Någon bankade på dörren, Kasper gav hals. På gårdsplanen stod en nerbackad bil, två decimeter från min bils kofångare. Runt bilen stod fyra ungdomar. Sura!

*"Det är rena isgatan här, vi kommer ju inte loss!"*

Jag blev också rätt sur. Den här bilen hade inte kanat ner, den hade körts ner. Backats ner.

*"Finns det ingen här som kan hjälpa oss loss??!!"*

Nej, det fanns ingen. Det visade sig att de skulle ha fortsatt ganska långt in i området, till några kompisar, men uppenbarligen valt första bästa upplysta hus. Kände mig riktigt anklagad!

Jag bad dem starta lugnt på tvåan. De brydde sig inte. Jag talade om var sand fanns att hämta i behållare cirka 50 meter längre bort. De bad i stället att få tidningar att lägga under hjulen. Igen bra idé tyckte jag, som i stället rådde dem att skyffla bort den snö som låg ovanpå isen, i en "gata" upp mot vägen och antingen brandskatta en av mina smågranar som ändå ska sågas ner eller ge sig iväg och hämta sand.

Men de fick sina tidningar, som inte hjälpte dem. Jag gick in och fortsatte se på teve. Nu på Skavlan.

Kompisarna kom, nu var dom åtta ungdomar.

Jag upprepade mina goda råd och gick in igen efter att ha ha bett dem att åtminstone inte köra in i min bil - nu hade avståndet till den krympt till bara EN decimeter... (Jag hade kört fram den så långt det gick, och jag hade skrivit upp deras bilnummer.)

De KOM upp på vägen så småningom. En av dem till och med knackade på dörren och tackade för hjälpen - men lämnade kringspridda tidningar kvar för mig att ta reda på - och locket till sandbehållaren öppet. Men de hade INTE kört in i min bil, och det kändes som huvudsaken.

Och faktum är ju att jag på det här sättet fick gårdsplanen åtminstone delvis sandad ännu en gång. 😊

I dag har solen visat sig, Kasper har hittat [smaskigt illaluktande](#) färskt bajs att gosa in sig med - och på mitt golv ordnade ett prisma en vacker solkatt.



Och i morgon, då ska Kasper och jag bli bjudna på lunch och bästa umgänget!

Nu i kväll återstår bara ännu en liten otäck slurk Gammeldansk, och så sängen. (Kasper har skrivit om gammeldansken, 3 februari.)



30 januari

### Förändring i smått och stort

Märklig infektion jag fått, nu har den vänt uppåt för andra gången. Hittade stämbanden, rösten har försvunnit. ([Kasper beskriver.](#))

Nåja, den lär väl komma tillbaka. Nån gång. 😊

I övrigt kan konstateras att vi lever i en föränderlig värld. Undrar hur det kommer att gå i Tunisien och Egypten. Jag har varit i både Tunis och Kairo, vad nu det har med saken att göra. Men att jag har en god vän vars son nu är bosatt i Kairo, *det* känns faktiskt lite oroligt.

Kan väl bara hoppas att vad vi nu ser är början på en process mot bättre liv för folket i båda länderna.

Konstaterar också - bland annat - att en icke-favorit, Beatrice Ask, vill få igenom en lag som förbjuder smygfotofering av privatpersoner i "känsliga" situationer. Tex intima, i privata hem. Eller i provhytter och på toaletter.

NEJ, säger journalistförbundet, det skulle innebära en grov inskränkning av yttrandefriheten eller vad det nu kan vara. Och av fotografers möjligheter att arbeta.

Tänk, om mer eller mindre offentliga personer rentav kunde få ett åtminstone någotsånär fredat privatliv! Tänk, om de inte ständigt skulle riskera bevakning av paparazzis med jättepota teleobjektiv i buskarna, eller via insmugglade kameror. Tänk om en och annan skvallerblaska skulle gå miste om en eller annan "smaskig" bild!

*Ett sånt bakslag för det fria ordet och den fria bilden!*

Så - för ovanlighetens skull - heja Beatrice Ask! Till den verkan det hava kan.

26 januari -11

### Ibland har man tur

Mår bättre! Magen stannar definitivt på plats, och lungorna verkar *nästan* ha bestämt sig. för att också bli kvar där dom är.

*Måste berätta vad som hände någon dag innan jag blev dålig, när det var plusgrader och som allra mest ishalt både på min gårdsplan och på vägen ovanför.*

Kasper skällde nåt enorm och när jag tittade ut genom köksfönstret stod en bil på min gårdsplan. En pickup med litet lastflak. Den hade vid möte helt enkelt kanat på vägen och enda möjligheten var att styra ner till mig.

Det var en bil som tillhörde kommunen, och på flaket hade den sand! Det skyfflades ut massor över större delen av min gårdsplan och uppfart, HURRA! Gick åt massor innan bilen snällt kunde backa tillbaks upp på vägen.

"Mesta sanden hamnade visst på din gårdsplan i stället för på xx:s", sa chaufför och medhjälpare, som var på väg en bit in i området för att bistå en ännu äldre dam som begärt och blivit lovad kommunhjälp med både skotning och sandning för att kunna ta sig till en färdtjänstbil.

Lovar att den sanden kändes som en skänk från ovan!

Tack vare den kunde jag utan besvär ta ut min bil i går eftermiddag! Hade inte behövts, men blev bara så himla less på att sitta/ligga här instängd.

Och ensam i egen bil smittar man ju ingen. Gjorde visserligen en liten sväng in i en butik (Weleda i Järna för att införskaffa nåt som kommer att göra slut på åtminstone "djupa" hostan) och frågade varför i hela världen jag inte ringt och bett att nån kunde ta med sig medicinen hem till mig.

"Jag gick faktiskt förbi ditt hus i förmiddags!", sa nästan-grannen som jobbar där. "Och det var väldigt halt på vägen!"

*Men jag ville ju ut!*

Körde en nöjessväng till Södertälje också, men glömde varför... Hade tänkt köpa en liten flaska Gammeldansk som illasmakande "allmänmedicin", men glömde bort att köra in till Systembolaget.

Kändes i alla fall väldigt tryggt att ha fyra hjul att lita till i stället för bara egna fötter och för tillfället väldigt svaga ben.

Men sen blev det minsann inte halt intel! 17 minusgrader natten till idag. Och i kväll visar termometern redan på 15.

22 januari -11

**Huvaligen!**

Inte ofta jag är förkyld - flera år sedan sist. men NÄR - då slår eländet till med besked! Hostar inte bara upp lungorna, tror faktiskt att magen också följer med!

Och tala om att vara matt... Ett jättejobb att ta sig upp och lägga in i kaminen! (Tack och lov för grannar, för övrigt!)

Men över går det - förhoppningsvis snart nu!!! Och då kommer jag tillbaks.

Ni som vet att jag brukar besöka er - jag kommer att läsa ikapp!

14 januari

**Absurd vargjakt**

I morgon, lördag, ska det jagas varg. Då ska 6000-7000 jägare ge sig ut i Sveriges skogar för att skjuta 20 vargar.

*Absurt! Fullständigt absurt!*

*Vem är värsta rovdjuret?*

Tittade på bilder på webben.

Visste inte att det finns "[arktiska vargar](#)". Vita.

Men det gör det. Den här bor i Kanada.



Och här är Kasper. Han bor med mig.



11 januari

### Äntligen ett fungerande objektiv

I morse låg den här stackars näselfjärilen död på golvet. Undrar varifrån den kommit. Visserligen stod sovrumsfönstret öppet ett par timmar under dagen, men inte flyger väl några fjärilar nu? Varken katterna eller Kasper var det minsta intresserade. Hade ännu inte hämtat nya objektivet.

*Kan jag ha haft en puppa gömd nånstans?*



Kameraobjektivet är hämtat. Halkan övervunnen (blir nog värre i morgon för i natt och i morgon förmiddag ska det komma 7-8 cm snö, säger SMHI. Nollgradigt. Hmm...)

Åkte på 450 kronor i parkeringsböter, eftersom jag glömt lägga fram den där jädrans parkeringsskivan. Två timmar får man stå, gratis. Jag stod mindre än en timme. Har redan skickat iväg pengarna, så nu kan jag glömma eländet.

Kameran finns att beskåda hos [Kasper](#).

Mina första tulpaner för säsongen - fotograferade med nya objektivet. Känns bra både med tulpaner som förebådar ljusare tider och med en fungerande "storkamera" igen. Klickbara bilder. Trots "vårtulpanerna" ligger "jullöparen" kvar. Ett tag till.



Bilden på skatan tagen på långt håll, genom ett inte alltför rent fönster. Förresten tycks jag få en snögardin utanför gröna rummet i år också.



Objektivets omfång (18-105 mm) syns på de här bilderna, tagna genom mitt kontorsfönster sen eftermiddag. Inte såå märkvärdigt kanske, men det räcker för mig.



10 januari

Broddar på!

När gårdsplanen ser ut så här är det inte bara bilen som behöver broddar. Blidväder och halka.



Inte så kallt att kameran lämnades hemma. Kan inte hantera den i kyla, fingrarna vitnar kvickt som attan. Har fortfarande bara lillkameran, men nya objektivet finns äntligen att hämta på "posten". Bara det att det inte sandats ens på skogsvägen, för övrigt inte i backen mot bommen heller. Men ska ändå försöka ta mig ut i morgon. Men halt är det!

Några bilder från dagens promenad.



Ser ganska skojigt ut ibland när det bara finns större eller mindre "snötussar" kvar på träden. Den här lilla granen ser ut att kämpa för sin frihet.





Här ser jag figurer, vill inte kalla det monster. 😊 Är ganska sött.



Och titta här! Ser ut som ett kärt möte!



Mär solen skiner och det inte är så kallt ute, då kan vi ha dörren till "glasrummet" öppen några timmar.  
Katterna ger sig genast dit. Jag och Kasper följer efter.



En av julens elektriska ljusstakar har jag inte förpassat till "lagret". (Bilden är från december.) Den är ju faktiskt inte röd. 😊 Tror den kan samsas fint med tulpanerna. Som jag hoppas kunna handla i morgon. Om isen, backen och bildäcken vill.



***Även om inte våren är på väg än, så är ljuset det!***

8 januari

Rapport

Snöängeln Matte kom, trettondagen på eftermiddagen/kvällen. När det slutat snöa. Tur det, för snön var tung.

Efteråt såg det ut som så här.



Det föll ytterligare lite snö idag, men nu regnar det! Ska visst vara blidväder ända till söndag kväll. när temperaturen återigen kryper några streck under noll, enligt SMHI:s lokala prognos. Hur mycket snö som nu hinner försvinna till dess.

Önskar att regnet kunde förebåda vår - och nog för att jag är en godtrogen natur, men inte SÅ till den milda grad. Vi skriver 8 januari! Jag är beredd på mer elände!

Julstakar är nedtagna, barrande ris utslängt. Röda ljus är nedbrunna och bytta mot vita.. Blev tomt efter ljusstakarna i fönstren.

Nästa gång jag kommer till en affär ska jag köpa tulpaner! Det är i alla fall något som ger en skön värkänsla, ligger snön än aldrig så djup utanför fönstren!

Tur att tulpaner finns. Helst vill ja ha en bukett med blandade färger.

Fortfarande inget nytt kameraobjektiv i sikte. Det är skickat från företaget strax före nyår. Visserligen har det varit en mängd helgdagar, men ändå...

6 januari 2011

Skitväder, brrr...

Det snöar praktiskt taget vågrätt. Snön yr och det är bara att vara tacksam att man inte är ute på

vägarna. Helt omöjligt för övrigt, eftersom gårdsplan och utfart ligger dolda under ett rejält nytt snötäcke.

Snöängel - var är du? Inte synlig i går heller. Å andra sidan bör ju även en ängel få fira helg i lugn och ro. Och jag behöver inte ut. Glad att jag redan i går avbläste en tilltänkt "besöksresa" i dag. Som sagt - inte roligt ute på vägarna nu. Noll sikt och snödrev.

Ägnar mig i stället åt att tvätta och "hänga" framför kaminen, under takfläkten. Torkar på någon timme. Nästa tvätt (i maskinen nu) är kulört. Också ett trettondagsnöje. 😊



Den här vinterns hittillsvarande kyla och nu blåst liksom kryper in. In i huset och in i kroppen. Plötsligt blir jag varse både muskler och leder som jag normalt inte uppmärksammar. Måste vara oerhört svårt för dem som redan i "normala" fall har smärtsam känning av sin kropp.

Jag vill använda så lite elvärme som möjligt. Direktverkande el är ingen höjdare (annat än när det gäller priset) i ett lätt dragigt hus. Till nästa vinter måste jag verkligen byta ytterdörr. Och förnya fönstertätningen. Hoppas min tilltänkta dörrbytare är frisk då!

För närvarande samsas alltså tvätt, hund, katter och jag själv (när jag inte sitter framför datorn) i kaminens närhet. I "rummet mitt i huset". Mysigt med undantag för tvätten, men det går ju att titta åt annat håll.

Det gör jag.

Men tänk... **klicka på bilderna!!**



2 januari

**Inget särskilt - trots nytt år**

Enligt mig är det fortfarande 1 januari, men klockan säger att en ny datumgräns redan är passerad. Vart tar tiden egentligen vägen?

Stackars lille Kasper blir fullkomligt skräckslagen när det "låter" ute. Här i skogen var det förhållandevis väldigt lugnt nyårsafton, men tillräckligt illa ändå. Under någon halvtimme. Han blir för övrigt lika rädd när åskan går på sommaren.

I övrigt har inte mycket hänt, lite grannsamvaro bara. Och så har jag upptäckt var katten Filip finns när

jag letar men inte hittar honom! Nämligen på en hylla ovanför datorn. Inklämd i mörka oåtkomliga men här blixsupplysta hörnet och nästan osynlig. Han råkade sticka fram huvudet just när jag hade kameran framme!



(Sa ni nåt om sladdelände...??? Det blir så med två skrivare, ett modem, en scanner, en zipdisk, en hub, en fax och ett par kameror anslutna till datorn... Förutom förstås dom vanliga sladdarna till skärm, tangentbord och mus...) Tur att datorn har ett eget rum!

Mitt "julfönster" i vardagsrummet ser inte riktigt ut som vanligt i år - inga röda julstjärnor.  
Kunde inte bestämma mig för vilken bild, så jag lägger upp båda!





Snällaste goaste nästan-grannen Matte har plogat bort någon decimeter kramsnö! Mer snö faller, men den är lös och kall.

*Jag väntar på mitt nya objektiv.* Under tiden är detta det närmaste jag kommer fåglarna och talgbollarna. Med lillkameran. En hackspett är en granska trägen gäst, i övrigt mest talgoxar och blåmesar. Än har ingen fallit offer för någon av katterna.



Min "riktiga" hassel med "riktiga" fågelmataren når jag inte för all snö och en förfärlig plogvall! Skulle väl säga något klokt också, om året som gått. Och något hoppfullt om det nya som just börjat. Men huvudet är tomt!  
Ute är det -3,7 grader. Varmt och skönt. Dags för kvällsprommisen!

## Favorit i repris i repris i repris...

Fortfarande - undrar för vilket år i ordningen

- visar jag den här bilden.

Den vackraste jag vet,  
att inleda ett nytt år med!



## Önskar alla ett Gott Nytt År!

Ju fler som hjälps åt, desto bättre kan det bli.

[Gamla hemsidan finns kvar t.o.m. våren 2012. Men den är övergiven sedan juni 2011.](#)